



NAAR DE BRON VAN DON BOSCO'S CHARISMA

Hoopvol uitzien naar toe-komst

Vandaag begint de advent: een tijd van verwachting. We zien hoopvol uit naar het kerstgebeuren, naar God die naar ons toe komt als mens, klein en kwetsbaar als een kind. Ieder kind dat geboren wordt, is een geschenk van God en draagt de toekomst in zich.

Met de eerste zondag van de advent begint een nieuw kerkelijk jaar (A-cyclus). Uit een boekje van de priester Carlo Massini dat door Don Bosco gepubliceerd werd in 1858 in de *Letture Cattoliche* leren we dat in die tijd op de eerste adventszondag als eerste lezing een korte passage beluisterd werd uit de brief van Paulus aan de Romeinen (Rom. 13,11-14) en als evangelie Lucas 21,25-34. Ieder jaar werden op zon- en feestdagen dezelfde lezingen hernomen. Het is pas sedert de liturgische hervormingen van het tweede Vaticaans Concilie (zie het document *Sacrosanctum Concilium* van 4 december 1963) dat de evangelielezingen in een cyclus van 3 jaar terugkomen: in het A-jaar (dat vandaag begint) komen ze voornamelijk uit Matteüs, in het B-jaar uit Marcus en in het C-jaar uit Lucas. Dat betekent dat wij nu de meeste evangelielezingen slechts om de drie jaar te horen krijgen en dat er op zon- en feestdagen heel wat meer passages uit de evangelies aan bod komen dan in Don Bosco's tijd. Een vergelijking met de lezingen van vandaag maakt duidelijk dat we dit jaar dezelfde passage uit de Romeinenbrief te horen krijgen (vers 12: 'De nacht loopt ten einde, de dag breekt aan') en dat het evangelie nu (in het A-jaar) uit Matteüs komt (Mt. 24,42: 'Wees waakzaam').

Als we al even vooruitblikken naar de evangelielezingen die in de tijd van Don Bosco aan bod kwamen tijdens de drie volgende adventszondagen valt het op dat ze telkens over Johannes de Doper gingen. Dat betekent dat deze Johannes de Doper - toen nog sterker dan nu - een centrale rol speelde in de voorbereiding op het kerstfeest.

Don Bosco had grote sympathie voor Johannes de Doper. Hij publiceerde er in 1868 een boekje over met als titel: *Het leven van de heilige Johannes de Doper*. Dit werkje van een onbekende auteur werd door Don Bosco bewerkt en uitgegeven in de reeks *Letture Cattoliche*. De sympathie voor de Doper bleek ook uit het feit dat Don Bosco zijn eigen naamfeest door de jongens van Valdocco niet liet vieren op het feest van zijn werkelijke patroonheilige Johannes Evangelist (27 december) maar op de feestdag van de geboorte van Johannes de Doper (24 juni).

Als Don Bosco schreef over Johannes de Doper, verwijzend naar de evangelieteksten, stelde hij hem graag voor als de nederige profeet die van Godswege de mensen mocht oproepen om zich voor te bereiden op de komst van de Heer. Tevens was hij degene die de Heer mocht aanwijzen als de Messias en die bovendien het immense geluk had om Christus persoonlijk te ontmoeten.

Wilfried Wambeke